

Historiebeskrivning Forsbäcks samfällighetsförening

Vår vägförenings upprinnelse är Fasanvägens vägförening som bildades 1989. Vid bildandet av denna förening fick föreningen överta mark vid Berggrens väg som nu idag är lekplats.

När Onsalavägen skulle göras bredare och säkrare 1992 ville kommunen bara ha en förening att prata med. 1994 bildades därför Forsbäcks samfällighetsförening, med B-O Petterson som ordförande. Med lantmäteriets hjälp utarbetades andelstal och stadgar. Detta innebar lika kostnad för samtliga fastigheter, undantag sommarhus som fick halva kostnaden, och obebyggd tomt ingen avgift. Lekplatsen vid Berggrens väg bekostades av Forsbäcks Villa- och Badgästförening runt 1988 med övertogs av samfällighetsförening 2001.

Vägverket och kommunen slopade tre utfarter mot Onsalavägen (Walls väg, Berggrens väg, Utsiktsvägen) som fanns mellan dagens befintliga utfarter samt uppförande av några garagebyggnader. Även nyasfaltering av Fasanvägen ingick i uppgörelsen. Detta arbete var klart 1996.

Samtliga vägar och fastighetsägare var nu med i samfälligheten. Walls väg som tidigare var en egen förening, var ändå tvungna att vara med att bekosta slitage på Fasanvägen. Utsikts- och Skogshöjdsvägens övre delar som hade då en egen vinterhållningskostnad. 2001 bekostade fastighetsägarna på Utsikts- och Skogshöjdsvägen en breddning och asfaltering av vägbanan så den fick samma standard som Fasanvägen, och med det så blev de fullvärdiga medlemmar i Forsbäcks samfällighetsföreningen.

2006 i samband med den stora villabebyggelsen bekostade NCC och fastighetsägarna upprustningen av hela Walls väg. Med detta upphörde denna separata vägförening 2008 och ingick nu som fullvärdiga medlemmar i Forsbäcks samfällighetsföreningen.

Texten är skriven av Hans Sjöblom

Varför heter det Walls väg?

Liten bakgrund om Forsbäck och lite om vägarnas namn.

Forsbäck ligger i Välås, Lundens och Bröndomes utmarker (oftast betesmark) . Under 1700 talet fanns här ett varv som byggde många av bondeskepparnas fartyg. Läget var strategiskt riktigt med tillgång till vattenkraft från bäcken med

samma namn och även närhet till Rolfsån som användes som transportled för timmer från trakterna kring Lygnern. Varvet hette Onsala byggnadswerf, vilket antydde att det var Onsalabor som stod för verksamheten.

Forsbäck användes också av Valldaskepparna som vinteruppläggningsplats för sina skutor och senare, då Kungsbackaån grundades upp, lät Kungsbacka stad här göra i ordning en kaj avsedd för fartyg med last destinerad till staden. För några år sedan, då man skulle iordningställa en båthamn, hittades rester av denna kaj och hela området är nu skyddat via Riksantikvariatet.

En karta från 1856 visar att den enda bebyggelseområdet hade vid denna tid var två torp, som låg bredvid Forsbäcken nära Onsalagränsen. I det torp som låg på hörntomten innan man kommer upp till dammen (vid transformatorn) bodde på 1950 talet änkan Frida Wall och därav har vår väg detta namn. Tänk vad stolt hon skulle varit om hon hade fått reda på hur många som nu använder hennes namn.

Något senare, då laga skifte började ge effekt, flyttades en större gård till Forsbäck (den man ser nere vid Onsalavägen)

I Forsbäcks gård växte på 1900 talet fem pojkar och två flickor upp. Flera av dem kom att sätta sin prägel på Forsbäck under hela seklet. En var Åke Persson startade möbeltillverkning, med affär inne i Kungsbacka. Brodern Östen var känd för sitt unika miniatyr landskap (Östens by) och yngste brodern Tord startade handelsträdgård (därav, Trädgårdsvägen) då med blomsteraffär Valands vid torget.

Området förtätades på 1930-40 talet med sommarhus på båda sidor av Onsalavägen som sedan omvandlades till åretruntbostäder.

I gamla tider var Forsbäck knutet till Vallda (vi tillhör ju Vallda på Walls väg) skola och kyrka låg där och den väg som går genom skogen var troligen den väg man tog för att komma dit. Det kanske vore kul att forska vidare med de som bor i området så att också övriga namn får sin förklaring.

Fasanvägen kanske har sitt namn pga att fasaner tycker om att hålla till i vass och att vi har ett fågelskyddsområde nere vid fjordsidan. De flesta namn har ju någon förklaring i vår historia. Vi har ju tex 3 fornborgar i området som skyddade Hunehals borg på Hanhals holme och de har säkert någon gata uppkallad efter sig.

Det vore kul om läsarna hör av sig om man vet något om de andra namnen.

Avskrivet ur

Valldaboken

Och lite lösa antagande

Texten är skriven av Jan Cardell (jan.cardell@gmail.com)